

Muziekcentrum Eiwerk van niche naar mainstream

De ondersteuning voor mensen met een psychische kwetsbaarheid is in ons land verkokerd, individueel en gericht op een ‘diagnose-behandel-combinatie’.

Wij weten dat het anders kan. Persoonlijker, meer gericht op socialisatie, inspiratie, relaties, saamhorigheid. Met de focus op versterking van de gezonde kant van mensen; uitdagen, normaliseren. Kleinschalig qua organisatie maar groots qua impact.

Wij zijn Eiwerk, een onafhankelijk muziekcentrum voor mensen met een psychische of maatschappelijke kwetsbaarheid. Een club die hun leven waardevoller maakt, een reden om naar buiten te gaan en een plek waar zij zich muzikaal en sociaal verder kunnen ontwikkelen.

Muziekcentrum Eiwerk:

- geen formele zorg, wel zorgzaam
- toegankelijk, niet vrijblijvend
- gericht op ontwikkeling, niet op de kwetsbaarheid
- professioneel in het musiceren, zorgzaam in de begeening
- betrokken bij elkaar en bij de muziek

Eiwerk pleit voor een versterking van deze aanpak. Meer ruimte voor plekken waar mensen graag komen, met oog voor langdurige sociale relaties. Meer aandacht voor de groeiende beweging van kleinschalige initiatieven die de mens centraal stellen.

Sluit je aan en steun ons. Deel dit manifest met je netwerk.



eiwerk

Wenckebachweg 115, 1096AL Amsterdam

06-5553 7630 | info@eiwerk.nl | eiwerk.nl

NL93INGB0005842693

eggstream.nl

Écht vrije ruimte

Bij Eiwerk draait alles om samen muziek maken. Wij bieden een plek waar niets moet, maar waar veel kan. Experimenteren in onze professionele opnamestudio, muzikale talenten ontdekken tijdens een van de workshops of een gig spelen met een band. Het Eiwerk-podium is voor iedereen. Samen muziek maken betekent repeteren, leren van elkaar, steeds beter worden; muziek is vaak een lach en soms een traan. Muziek zorgt voor verbinding en plezier. Voor veel deelnemers is Eiwerk door het uitgebreide netwerk dat ze er hebben opgebouwd dan ook bijna een soort tweede thuis geworden. Een anker in hun dagelijks leven, met de Eiwerkers als een tweede familie.

Omdat veel Eiwerkers een 'krasje' hebben letten we een beetje extra op elkaar. Niet dat we werken met diagnoses of behandelplannen- of doelen, want we zijn geen therapeuten, maatschappelijk werkers of hulpverleners. We *zijn* er gewoon....

Juist voor mensen die nergens anders terecht kunnen. We zijn betrokken bij de muzikanten en hun talenten en we kennen ieders naam. We hoeven niet te weten wat iemands kwetsbaarheid is, we kijken naar zijn of haar ontwikkelingsmogelijkheden.

Bij Eiwerk weten we inmiddels dat elk vogeltje zingt zoals het gebekt is. We oordelen niet als mensen niet komen of wegblijven. We bellen ze wél. Om te vertellen dat de band ze nodig heeft en om te informeren hoe het gaat. Want dat is wat familie doet. Is er weer ruimte voor muziek, dan staat de Eiwerk-deur altijd open.

Helaas past een ei niet in een vierkant hokje. Daardoor is het in Nederland moeilijk voor initiatieven als Eiwerk om toereikende en blijvende financiering te krijgen. We zijn geen GGZ-instelling, geen zorginstelling en vallen ook al niet onder kunst en cultuur.

We zijn er gewoon....

Het is hoog tijd voor vrije ruimte. Zonder terugkerend gedoe over de vraag uit welk potje wij gefinancierd moeten worden. Aandacht is het nieuwe schaarse goed, maar bij Eiwerk hebben we er plenty van. Help ons om ook in de toekomst die aandacht te blijven geven

... met écht vrije ruimte.