

KAPITEL 1

TVÅ ELLER TRE VITTNEN

Den amerikanske författaren och radioprogramledaren Dennis Prager skriver i boken *Exodus – Gud, slaveri och frihet*:

”Vilka är vi utan våra minnen? Jag intervjuade en gång en man som på grund av en olycka där han ramlat och slagit i huvudet hade tappat i stort sett hela sitt långtidsminne om sitt förflutna. Han kunde inte ens komma ihåg sin egen fru och sina barn. I intervjun erkände han att på grund av sin minnesförlust, hade i praktiken den man han en gång var i själva verket dött.

Detsamma gäller för nationer. Nationer är också de minnen man har. En nation som inte kan komma ihåg sin historia är precis som mannen som ramlade och tappade sitt minne. Den upphör att vara den nation den varit. Detta händer kanske nu i flera av länderna i Västeuropa som lär sina barn att bli ”världsmedborgare” eller européer i stället för invånare i ett specifikt land. Det händer även i USA där okunskapen om Amerikas historia idag saknar motstycke.

Vi kan med säkerhet fastslå att en huvudorsak till det judiska folkets överlevnad är deras minnen. Judendomen är full

av böner och ceremonier för att stärka detta minne. Den främsta av dem alla är naturligtvis Påskmåltiden, berättelsen om uttåget ur Egypten som återupprepats i varje judiskt hem i 3000 år.”¹

I den svenska nationalsången sjunger vi: ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden.” Gud är historiens Gud och den som skapat alla nationer. Det är hans välsignelser över vårt land som dessa minnen talar om. Under det senaste århundradet har det emellertid på grund av Sveriges uppror mot Gud blivit mer och mer suspekt att hedra eller ens kännas vid dessa minnen. Det flesta i den yngre generationen får inte ens lära sig dem. De tror kanske på sin höjd att minnena handlar om Björn Borg eller Zlatan. Sverige som nation håller på att dö.

Det allvarliga är att vi i så fall inte kommer att bli den första nation som gått under före oss i historien. Det har skett med andra nationer som gjort uppror mot Gud och hans lagar. Kristna indianer i USA har berättat för mig att det var på grund av den utbredda ockultismen och avgudadyrkan bland deras förfäder som de blev av med sitt land till de vita invandrarna. Det är ingen ursäkt för hur vita har behandlat Amerikas ursprungsbefolkning, men dessa troende indianer erkänner att det var Guds rättvisa dom som drabbade dem. Idag riskerar det svenska folket att drabbas av liknande dom.

Det har också hänt att nationer uppstått igen när man omvänt sig. Under kommunisttiden tappade de östeuropeiska staterna sin frihet. Men de fick tillbaka den efter Berlinmurens fall 1989. De har lärt sig en dyrbar läxa som människor i Västeuropa idag saknar. De kan fortfarande minnas diktaturen och de vill inte ha den tillbaka. De känner igen vad som nu håller på att hända genom islams aggressiva framryckningar i Europa, medan ansvariga politiker och kristna ledare i Västeuropa, speciellt i Sverige, är närmast totalt blinda för verkligheten.

I Sverige som, till skillnad från övriga Norden, inte har upplevt krig på över två hundra år är självförsvarsinstinkten borta. Tacksamheten till Gud är borta. Vi inbillar oss att en livshotande fara aldrig kan drabba oss. Det händer andra men inte här. Den instinktiva garden, försvarsmekanismen mot förtryck och undergång har försvunnit. Eftersom vi dessutom gjort oss av med vår historia, upplever vi heller inte att vi har någonting värt att försvara.

Bibeln säger att högmod går före fall och nu håller Sverige på att vittra sönder inifrån. Frågan är hur långt det måste gå innan vi ödmjucar oss under Gud och omvänder oss, som man t ex gjort i Ungern. Där är kommunismen idag förbjuden i grundlagen, samtidigt som man valt att skriva in i grundlagen att Ungern ska vara ett kristet land eftersom man vill få tillbaka det man en gång varit. Människolivets skyddat i Ungerns grundlag ända från befruktningen och äktenskapet är fastställt som en livslång relation mellan en man och en kvinna. Man har lärt sig en dyrbar läxa från kommunisttiden och nu vill man inte låta ett nytt förtryck i form av islam ta över landet.

Inte underligt att socialister och medier i Sverige som övergett Gud rasar över Ungern och framställer det som ett skräckexempel. Det mest tragiska är dock att även så många kristna ledare gör det. Man har fullständigt tappat kompassen. Mats Tunehag har gjort en träffande analys av Sverige på bloggen *Det goda samhället*:

”1. På 70- och 80-talen sa man: kommunismen är bra som koncept, som system, det har bara inte tillämpats på rätt sätt, eller så har det funnits några extremister som gett kommunismens goda idé ett dåligt rykte, som Mao, Stalin, Hoxha, Pol Pot, Castro och Ceausescu. Kommunismen står för broderskap och fred. Det konstiga var att det endast var i Väst som de verkliga troende kommunisterna fanns. De som levde under den röda fanans förtryck ville till frihet och demokrati i Väst.

2. På 2000-talet säger man att islam är en fredens religion. Bara den tillämpas på rätt sätt med Sharia så blir det fred och försoning. Se bara på Iran, Saudiarabien, Gaza, IS-kontrollerade områden, Afghanistan och Pakistan. Det är bara vissa extremister som ger islam ett dåligt rykte. Men det är mest i Väst som de verkliga troende islamivrarna finns. De som lever under Sharias förtryck vill i allmänhet till frihet och demokrati i Väst.”²

SVERIGE VID AVGRUNDEN 1809

Sverige har faktiskt befunnit sig vid avgrundens rand en gång tidigare i modern historia. 1809 hade vi förlorat Finland till Ryssland. Ryska arméer stod vid Ume älv i norr och på Åland i öster redo att tåga över isen mot Stockholm.

I söder hade Frankrike intagit Pommern och i väster stod danska arméer hotande vid gränsen. Ryssland och Danmark talade öppet om att dela Sverige mellan sig. Napoleon tyckte att de kunde ta det lugnt och vänta till dess att Sverige hade fallit samman inifrån. Sverige hade nämligen ett komplett odugligt ledarskap och folket höll dessutom på att supa ihjäl sig. Även om alkoholkonsumtionen är hög idag, så drack svenskar vid denna tid otroliga tio gånger så mycket sprit per person! Medellivslängden för män var 34 år. Sverige var dessutom ekonomiskt bankrutt. Den ryske rikskanslern Nikolai Rumjantsev sa: ”Sverige ligger i själåtåget, det är en döende som man bör låta avlida i frid.”³

I denna situation gör generalen för Sveriges västra armé myteri och tågar mot Stockholm. När nyheten når kung Gustav IV Adolf tar han befälet över resten av armén och ger order om att marschera mot Skåne för att bekämpa ett inbördeskrig. Morgonen innan kungen hinner ge sig av och innan västra armén hunnit fram till Stockholm, ingriper generalen för östra armén och avsätter kungen i en dramatisk, men oblodig statskupp på Stockholms slott den 13 mars 1809.

Mitt i den politiska förvirring som uppstår efter kungens fängslande, reser helt på eget initiativ, en krigsinvalid från Uppsala vid namn Carl Otto Mörner till Paris. Där inbjuder han en av Napoleons tidigare generaler, Jean Baptist Bernadotte, att komma till Sverige och ta över rodret i det sjunkande skeppet. Märkligt nog accepterar general Bernadotte erbjudandet och utses så småningom av Riksdagen, som sammankallats på Örebro slott på grund av oroligheter i Stockholm, till svensk tronarvinge under namnet Karl Johan Bernadotte. Plötsligt vänder hela situationen för Sverige. Inom fem år har Sverige rest sig ur förnedringen och kan återigen spela en avgörande roll i befrielsen av hela Europa, denna gång från Napoleons diktatur. Den dramatiska förändringen kan inte förklaras på annat sätt än att det handlar om ett märkligt Guds under.

Idag har vi återigen en liknande situation som den som rådde 1809. Från att ha varit ett av världens mest gudfruktiga, framgångsrika och trygga länder, är Sverige idag känt som världens mest sekulariserade land. Som ett direkt resultat av det nedbrytande avkristnandet befinner sig Sverige just nu än en gång på randen till en avgrund. Våldet ökar mer och mer. Brutala rån och våldsdåd på äldre blir allt vanligare. Flickor går inte längre säkra på Sveriges gator. Pojkar rånas, knivhuggs och förnedras. Gängskjutningar och bombattentat har mer än fördubblats under det senaste året. När detta skrivs har det just skett stora bombattentat i centrala Stockholm och Uppsala. Förödelserna i anrika Östermalm och andra områden börjar likna bilder från en krigszon. Myndigheterna gör allt för att mörka siffrorna, men om ingen förändring sker kan vi till slut befinna oss i ett öppet inbördeskrig som i Libanon.

Ungdomsligor går in i affärer och tar för sig vad de vill utan att polisen gör någonting. De är maktlösa. Butiksstölderna kostar idag Sverige lika mycket som hela det svenska försvaret! Det blir allt vanligare att sjukhusen utlyser stabsläge och sjukvården liknar på sina håll situationen i ett fattigt uland. En god vän berättar hur han på akutmottagningen fick vänta i sju timmar. Äldre sjuklingar låg i sina spyr

på golvet. In kommer en kraftig invandrare med sin mamma, går rakt fram till receptionen och begär att de behandlar henne omedelbart. Personalen, som allt oftare börjar kräva beväpnad bevakning, är skräckslagen och lyder.

ETT ERBJUDANDE OM NÅD

Under Smålandskonferensen på Ralingsås sommaren 2018 frambar evangelist Birger Skoglund **följande skakande profetia:**

”Sverige, Sverige, Sverige. Idag måste du lyssna till min röst. Idag vill jag tala till dig du rikt benådade land. Idag vill jag varna dig för att fortsätta gå den gudsfientliga väg som du har vandrat på under så lång tid.

Jag talar idag säger Herren till er ledare för landet med politisk makt. Ni har låtit er förblindas av omoralens och dekadensens andemakt. Vänd om säger Herren innan det är för sent! Du har tillåtit högljudda påtryckargrupper som RFSL och deras allierade stormtrupper att förblinda ditt omdöme. Du har öppnat dig för allt som står mig emot. Det är därför, det är därför, som våldet regerar på dina gator och torg i stad efter stad. Därför har också livet blivit outhärdligt för många. Du har släppt in hatets ande mot mitt Ord. Du förnekar mitt egendomsfolk Israel det land som jag har givit dem och du förnekar dem den stad som är deras.

Du är fräck i ditt uppror mot mig, säger Herren. Du håller dig för klok och balanserad. Du menar dig vara vidsynt men sanningen är en annan. Du är blind och döv för mitt Ord. Därför gör du alltid fel saker på ett felaktigt sätt.

Sverige, Sverige, Sverige! Mitt tålmod med din synd är slut. Jag hade straffat dig för länge sedan om det inte varit för en liten, föraktad skara av mina barn som kämpade och bad för landet. Dem som du har föraktat ska nu bli ärade.

Jag talar till er förkunnare som låtit er förföras av otrons ande. Till er som allierat er med gudlösa politiker. Ni har gjort saken värre eftersom ni släppt in främmande läror och blandat mitt evangelium med främmande gudar. Ni som tror att ni är stora och mäktiga är i själva verket svaga och ynkliga. Ni har förlorat den verkliga gemenskapen med mig. Jag avskyr era häftiga gudstjänster som inte är värda att kallas gudstjänster.

Men idag, ikväll, vill jag ge dig [Sverige] ett nytt erbjudande säger Herren. Ett erbjudande av nåd. Idag vill jag ge dig en härlighet, en väckelsens präriebrand från norr till söder, från öster till väster. Jag vill rena resdräkten på er mina barn.

Jag vill ge dig Sverige ett nytt namn. Du ska inte längre heta världens mest sekulariserade land. Du skall kallas det upprättade landet. Jag ställer dig inför ett viktigt val: Vill du se en helig brand över dina städer och byar eller föredrar du att ogudaktighetens störtflod slår ner och ödelägger landet? Valet, valet, valet är ditt. Valet är ditt. Valet är ditt.”

Herren kallar idag på Sverige och länderna i Norden. Han sträcker än en gång ut sina händer med nåd till vårt land. Han vill ge Sverige ett nytt namn. I stället för att kallas världens mest sekulariserade land skall vårt land kallas ”Det upprättade landet”.

Må vi ta vara på den utsträckta handen från himlen under den tid då vi är sökta! Nådatider varar inte för alltid. Bibeln säger: "Sök Herren medan han låter sig finnas, åkalla honom medan han är nära." (Jes 55:6) Jesus grät över Jerusalem därför att staden inte förstod den tid då Herren sökte den.

"Tänk om du i dag hade förstått, också du, vad som ger dig frid! Men nu är det dolt för dina ögon. Dagar ska drabba dig då dina fiender bygger en belägringsvall runt dig och omringar och pressar dig från alla håll. De ska slå dig och dina barn i dig till marken och inte lämna sten på sten i dig, därför att du inte förstod den tid då Herren besökte dig." (Luk 19:41-44)

Nu söker Gud Sverige och Nordens länder. Må vi ta vara på detta erbjudande om nåd!

KAN VI FÅ SE EN FÖRÄNDRING?

Är det möjligt att Sverige kan bli ett återupprättat land? Kan Gud gripa in igen innan det är för sent?

Deb 12:e januari 2018 vaknade jag tidigt på fredagsmorgonen av följande ord: "Det som sker nu i Sverige ingår i en medveten strategi att bryta ner samhället för att kunna införa antikrists diktatur." Orden skakade om mig. Jag bor numera i Jerusalem och hade vi det här laget lagt Sverige bakom mig. Men jag kunde inte frigöra mig från de allvarliga orden. Jag såg för mitt inre mitt eget hemland i dödsryckningar och något väcktes till liv inom mig.

När Gud talar gör han det aldrig enbart för att förmedla information. I orden ligger också alltid en kallelse. Vad tänker du göra åt detta? Det står i Tredje Moseboken 19:16 och 18: "Du ska inte stå efter din nästas blod. ... du ska älska din nästa som dig själv. Jag är Herren." I hebreiskan betyder detta mer konkret: "Du ska inte vara passiv och

bara se på när din nästas blod utgjuts ... du ska älska din nästa som dig själv." Jag kände att jag inte kunde förbli passiv, utan måste göra något med det som Gud sagt.

Tilltalet resulterade i att jag startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån löftet i Andra Krönikeboken:

"Om jag tillsluter himlen så att regn inte faller, om jag bjuder gräshoppor att fördärva landet eller om jag sänder pest bland mitt folk, men mitt folk, som är uppkallat efter mitt namn, ödmjucar sig och ber och söker mitt ansikte och omvänder sig från sina onda vägar, då vill jag höra det från himlen och förlåta deras synd och skaffa läkedom åt deras land." (2 Krön 7:13-14)

Detta löfte gäller naturligtvis i första hand Israel men det gäller även alla nationer där det finns ett folk uppkallat efter Herrens namn, som det står i Apostlagärningarna: "för att alla andra människor ska söka Herren, **alla hedningar över vilka mitt namn har nämnts.**" (Apg 15:17)

Om vi går in på villkoren som ställs i 2 Krönikeboken 7:14, om vi ödmjucar oss, ber, söker Guds ansikte och omvänder oss från våra onda vägar, så har Gud lovat att göra resten. Han kommer att höra från himlen, förlåta vår synd och skaffa läkedom åt vårt land.

EN NÅDATID PÅ TVÅ TILL TRE ÅR

2018 fyllde Israel som nation 70 år och historien gick in i ett nytt skede. Samtidigt som jag fick mitt tilltal i januari detta år fick, helt utan min vetskap, Rick Ridings som är föreståndaren för 24/7 bönehuset Succat Hallel i Jerusalem en syn från Herren.

Han fick se världens nationer som ett schackbräde. På schackbrädet fanns enbart springare. De representerade regeringar och de var alla vända bort från Jerusalem. Sedan såg han hur förebedjare i dessa

nationer började be för sina länder. När de bad vände sig en efter en av springarna på schackbrädet om mot Jerusalem. De som vände om förvandlades då till får medan de som inte gjorde det förvandlades till getter. "Fårnationerna" började inta nya områden genom att hoppa över de andra springarna.

I Matteus 25 står det: "När Människosonen kommer i sin härlighet och alla änglar med honom, då ska han sätta sig på sin härlighets tron. Och **alla folk** [nationer] ska samlas inför honom, och han ska skilja dem från varandra som herden skiljer fåren från getterna. Och han ska ställa fåren på sin högra sida och getterna på den vänstra." (Matt 25:31-32)

Till fåren på sin högra sida kommer Messias att säga: "Kom, ni min Fars välsignade, och ta emot det rike som stått berett för er sedan världens skapelse." (Matt 25:33) Till getterna på hans vänstra sida kommer han att säga: "Gå bort från mig, ni förbannade, till den eviga elden som är beredd åt djävulen och hans änglar." (Matt 25:41) Det som avgör domen är hur nationerna behandlat Jesu "minsta bröder". Bland nationerna är det judiska folket hans minsta bröder. Det står om Israel i Jesaja: "För det folk eller rike som inte vill tjäna dig ska gå under, sådana folk ska förgöras helt." (Jes 60:12)

Sverige har gjort sig känt som det mest israelfientliga landet i hela Västeuropa. Gud sa emellertid till Ridings: "Just nu finns det en nådatid på två till tre år för nationerna att omvända sig och börja välsigna Israel. Om det finns en rättfärdig kvarleva i en nation som vill ta Andra Krönikeboken 7:14 på allvar och börjar be för sitt land finns det **ingen nation som är omöjlig för mig**. Efter denna nådatid på två till tre år kommer det visserligen fortfarande vara möjligt att vända om, men det kommer att bli betydligt svårare."

Samtidigt som nådatiden på två till tre år började, fick jag alltså helt utan att känna till Ridings syn, tilltalet från Herren som gjorde att jag startade bönerörelsen Sverige 7:14 utifrån samma löfte i Andra Krönikeboken. Senare samma år fick så Birger Skoglund en profetisk hälsning till vårt land om att Gud ger oss i Sverige ett erbjudande om

nåd. Det står skrivet: "Efter två eller tre vittnens samstämmiga vittnesmål skall varje sak avgöras." (2 Kor 13:1 SFB 1998)

Två år har nu gått sedan Gud gav ovanstående tre profetiska hälsningar 2018. Det är en ofattbar nåd från Gud att han sträcker ut sin hand till oss i Sverige med ett erbjudande om nåd. Vi har sannerligen inte gjort oss förtjänta av det. Nu är troligtvis Sveriges sista chans. Om vi tar vara på Guds nådeserbjudande nu, kan vi i stället för att kallas för världens mest sekulariserade land, komma att kallas "det upprättade landet". Vi får inte låta detta nådestillfälle gå oss förbi! Vi måste ta den utsträckta handen från himlen innan det är för sent.

Situationen i Sverige ser mänskligt sett hopplös ut. Men ett löfte som jag tog fasta på när jag började be för Sverige var Andra Krönikeboken 20:6: "Herre, våra fäders Gud, är inte du Gud i himlen och den som råder över **alla hednafolkens riken**? I din hand är kraft och makt, och **det finns ingen som kan stå dig emot**." Ingenting är omöjligt för Gud.

"Se, jag är Herren, allt kötts Gud. Skulle något vara omöjligt för mig?" (Jer 32:27)

"För människor är det omöjligt, men inte för Gud. För Gud är allting möjligt." (Mark 10:27)

Detta är mäktiga löften som vi nu behöver ta fasta på i uthållig bön. Det kan räcka med en liten skara förebedjare som agerar som det står om två av Davids hjältar. När de andra israeliterna flydde för fienden vägrade de att ge upp.

"Efter honom kom Eleasar, son till Dodi, son till en ahoait. Han var en av de tre hjältar som var med David när de hånade filisteerna som hade samlats där till strid. **Israels män drog sig tillbaka, men Eleasar höll stånd och angrep filisteerna tills hans hand var så trött att den satt som klistrad vid svärdet**. Herren gav en stor seger den dagen. Och folket vände om efter Eleasar, men bara för att plundra.

Efter honom kom Shamma, son till Age, en hararit. En gång hade filisteerna samlats i en skara vid en åker full med linsärter. **Folket flydde för filisteerna, men Shamma ställde sig mitt på åkern och försvarade den och slog filisteerna.** Och Herren gav en stor seger.” (2 Sam 23:9-12)

Daniel profeterade för 2,500 år sedan om den tid då antikrist träder fram: ”Dem som har kränkt förbundet ska han med smickrande ord locka till avfall. **Men de av folket som känner sin Gud ska stå fasta och hålla ut.**” (Dan 11:32) Detta kan också översättas med: ”Men de av folket som känner sin Gud **skall vara starka och utföra hjälte-dåd.**” (KJV översatt till svenska.) Det står också om trons hjältar i Hebreerbrevet: ”Genom tron besegrade de kungariket, skipade rätt, fick löften uppfyllda, stängde lejons gap, släckte rasande eld och undkom svärdets egg. De var svaga men fick kraft, de blev starka i strid och drev främmande härar på flykten.” (Heb 11:33-34)

Detta är en antikristlig tid men det är också en tid då Gud kallar på hjältar. Från att ha varit svaga kan vi med Guds hjälp bli starka till att driva främmande andliga härar som invaderat vårt land på flykten. Gud kan upprätta vårt land igen.